

Prins de Beer heeft het zwaar

Ik zeg het maar direct: 'Ik zit niet lekker in mijn vacht.' Mijn vacht zit trouwens ook niet lekker. Droge punten, niet lekker glanzend maar mat, je komt er niet doorheen met de borstel. Mijn ogen staan flets, mijn neus is droog, mijn klauwen zijn gevoelig en mijn tong smaakt alsof het maanden lang geen zalm heeft gehad.

Ik ben er voor naar de dokter geweest maar die heeft mij door verwezen naar de dierenarts. De dierenarts zei: 'Je kop hangt.' Je moet naar een andere dokter. Een koppendokter, een zielenknijper.

Maar die zei precies hetzelfde: 'Je kop hangt. Hier is een doosje met roze pilletjes.' Nou, ik heb ze allemaal in 1 keer opgegeten en toen voelde ik me heel even, héél goed. Maar daarna voelde ik me slechter dan daarvoor. En de pilletjes waren op.

Toen heb ik Rijk gebeld of ik daar een weekendje mocht logeren. Daar knap ik altijd van op.

'Kom,' zei Rijk. We gaan allemaal dingen doen waar je van opknapt. Dus gingen we fietsen. Maar Rijk zei: 'Je kop hangt.'



Televisie kijken dan maar. Maar Rijk zei: 'Je kop hangt.'



Met de trein spelen. Misschien helpt dat. Maar Rijk zei: 'Je kop hangt.'



Dan misschien lekker voor de open haard. Maar Rijk zei: 'Je kop hangt.'



Dan is er nog maar één ding dat helpt. Lekker in bad en EEN KNUFFEL



Ik voel me al stukken beter !