

De logeerbeer bij Rijk in Wormerveer

Kort, heel kort geleden, logeerde de logeerbeer bij Rijk. Vrijdagmiddag stond Rijk vol trots met de logeerbeer in zijn ene hand en de tas met logeerspullen in zijn andere hand. Hij stond er nog maar net. Buiten op het schoolplein, vol spanning afwachting tot zijn papa of mama hem op zouden komen halen.

Terwijl hij daar stond te wachten, hoorde hij een stemmetje brommen. Rijk dacht eerst dat het een kindje achter hem was maar toen hij zich omdraaide, zag hij niemand staan. Toen hoorde hij het weer en terwijl hij weer omkeek, werd hij zachtjes in zijn arm geknepen. Dat zal papa of mama zijn dacht Rijk en draaide zich glunderend terug. Maar weer zag hij niemand. Het enige dat hij zag was een knipoogje van de logeerbeer. Rijk dacht nog, 'Beren kunnen toch niet knipogen?' 'Dat kan ik wel,' verstond Rijk.

'Kan ik jou verstaan?' zei Rijk tegen de logeerbeer.

'Ja, dat kan je zeker,' zei de logeerbeer.

'Maar ik zie je mond helemaal niet bewegen,' protesteerde Rijk, die dit toch allemaal wel wat vreemd vond. 'Dat klopt,' zei de beer, 'ik praat namelijk in jouw hoofd'.

'Dat is ook wat. En praat ik ook in jouw hoofd?' vroeg Rijk. 'Nee, jij praat gewoon hardop, dus je moet uitkijken wanneer je tegen me praat. Anders denkt iedereen dat je gek bent.'

'Oh,' zei Rijk. 'Wat oh,' zei zijn mama die net aangekomen was en achter hem stond. 'Niks hoor mama. Mag ik een filmpje kijken en mag ik een koekje?'

'Nee, want je moet eerst naar de kapper en dan gaan we boodschappen doen. Daarna misschien.'

'Mag de logeerbeer mee?'

'Natuurlijk. Die gaat overal mee naar toe de komende dagen.'

Toen ze weer thuis kwamen nam Rijk de logeerbeer mee naar zijn kamer en zei: 'Wat gezellig dat je er bent. Kan je eigenlijk nog meer behalve in iemands hoofd praten?'

'Nou,' zei de logeerbeer, 'eigenlijk niet. Maar mijn familie wel.'

'Oh,' zei Rijk, 'en waar woont jou familie dan?'

'Overal,' zei de logeerbeer. 'Ik heb een oom Erd in Duitsland, een tante Flam in Frankrijk en een neefje Stale in Engeland.'

'Aha, en wat kunnen die allemaal?'

'Nou, oom Erd werkt in een heel sjiek hotel waar hij alle auto's van alle gasten wegzet.'

'Een Parkeerbeer!' riep Rijk enthousiast.

'Ja, eigenlijk wel,' lachte de logeerbeer. 'En tante Flam, die werkt in een viswinkel.'

'Een Fileerbeer!'

'Ik vind jou wel slim,' zei de logeerbeer. 'Ik ben benieuwd hoe je mijn neefje noemt. Die heeft al van alles gedaan in zijn leven, maar niks lukt. Maar hij geeft het nooit op.'

'Dat is makkelijk,' zei Rijk, 'dat is de Probeerbeer.'

Zo praten Rijk en de logeerbeer nog heel lang door, tot ze allebei in een diepe, diepe slaap vallen. En dat is maar goed ook, want het wordt een druk weekend. Morgen met de auto naar Amsterdam om te gaan winkelen en boodschappen doen. Spelen met auto's en dansen op de tafel. Zondag zwemmen en een film kijken op de bank en daarna de kleren van de beer wassen. Maar deze keer zonder wasverzachter, want daar krijgt de beer kriebels van.

's Avonds in bed kletsen met Rijk, terwijl we eigenlijk moeten slapen.

Morgen weer naar school!